



Ontmoetingsavond

Af en toe eens de deur uitgaan en mensen ontmoeten gewoon tussen pot en pint, bij een boeiende film, al spelend, een babbeltje ... en zo elkaar beter leren kennen, daarom willen we ook jou uitnodigen op onze maandelijkse ontmoetingsavond in het 'onderweghuis'.

Vrijdag 16 september wordt onze eerste ontmoetingsavond! Om het even wie graag wat gezellig samenzit voor ontspanning en ontmoeting middenin het dagelijks leven, is welkom in de pastorie (Grote Baan 121 te Hulshout). Samen bepalen we wat we doen: gewoon gezellig samenzijn, gezelschapsspel, film, ...

Dit is alvast ons aanbod

17u30: avondgebed

18u00: avondmaal (en afwas)

19u00: samen zijn/ont-moeting

Je kan om het even wanneer aansluiten (wil je graag mee-eten geef dan even een seintje).



Meer info? Bel: 0472/66.81.98 of 0499/45.74.56 of mail: info@verbondenleven.be!