

Het is een huis – het zijn mensen – waar je zomaar onderweg mag aanlopen, eenmalig of regelmatig, hoe of wie je ook bent. Er is leefruimte, waar iedereen welkom is, zomaar of voor een ‘deugdelijke’ babbel, bij een kop koffie (of zonder mag ook). Die babbel kan gaan over het leven (lukken of niet), over het weer, over die onvindbare G-d (door wie je misschien net wél gevonden werd); dat kan met of zonder woorden (er zal wellicht vooral gestameld worden – dat mag!); het kan ‘in goede en kwade dagen’; ...

Midden de haastigheid van het leven, kiezen wij in het presentiehuis ervoor onderweg tijd te geven aan mensen. We verbinden ons met hen verbonden wetend dat dit een fundament is van waaruit mensen tot Léven komen.



Inspiratiebron voor deze manier van leven is het Evangelie. Dat kan leven-gevend zijn voor iedereen, maar hoeft niet beaamd te worden om welkom te zijn in huis.

Onderweg in jouw leven, bieden wij je een plek waar we ‘present’ zijn voor jou: aandachtsvol aanwezig voor wat jij nodig hebt om verder te kunnen op je weg.



voor meer info

over achtergrond en visie,
over activiteiten, vorming en nieuws,
over contactmogelijkheden, ...

www.verbondenleven.be

een initiatief in samenwerking met
de pastorale eenheid Prisca en Aquila

onderweghuis

(pastorie Hulshout)
Grote Baan 121
2235 Hulshout
0472/66.81.98

info@verbondenleven.be 0499/45.74.56



onderweghuis

naar een Verbonden Léven

BIJBEL
Verbonden
met het kompas



- + dagelijks evangeliecommentaar
- + bijbelgroep (1^{ste} wo av – bij interesse ook 's middags)
- + psalmleesclub (maandelijks per mail)
- + psalmdag (za 12 nov.):
overdag voor de psalmleesclub
in de late namiddag voor allen

MENSEN
Verbonden
met elkaar



- + open kerk (di, wo, do, vr)
- + open huis & hart: permanent
- + 3^{de} vrijdag: ontmoetingsavond
(1/trim: film; andere vrij in te vullen)
- + kerstfeest voor wie het moeilijk heeft op
die dag (zo 25 dec., 11u30-15u30):
lekker samenzijn & bezinning
- + benefietconcert (Palmzondag 2 april)

G-d

- + eenvoudige gebedsmomenten in huis
dagelijks 8u15; 17u30; 21u15
- 1^{ste} do av: Stil Gebed
- 3^{de} do av: Psalmgebed
- + abdijweekend (wo av 17 - za mi 20 mei)
- + pelgrimstocht (vr 25 - ma 28 aug)
- + msc stilteweek 30/7-5/8

- + rouwzorg: opstart werking (in PE)
- + luisteren met je hart (presentie)
(vorming: do 19/1, 9/2, 9/3)
- + begeleidingsgesprek (geestelijke
begeleiding, levensbegeleiding,
counseling, supervisie)
- + gemeenschapsgesprekken /
voedsel voor onderweg

GEBED
Verbonden
met de stilte



KRUIS
Verbonden
met de
Liefde

