

de kwetsbare mens

een passieconcert

zondag 26 maart

15u kerk Hulshout (Grote Baan 121)

renaissance-koor **Melpomene**

met werk van o.a.

Orlandus Lassus,

Tomás Luis de Victoria,

Francisco Guerrero

kaarten

€15

(DF: € 12 / VT-pas: 50%)

bij het Davidsfonds

0498/51.72.26

wagemans.lea@

gmail.com

bij het Onderweghuis:

0472/66.81.98

wouter.deruwe@

proximus.be



een organisatie van Davidsfonds Hulshout
benefiet ten voordele van het *Onderweghuis*

"als verbindingen kwetsbaar worden"

DAVIDSFONDS
Hulshout
Passie voor cultuur

Melpomene

Genoemd naar de Griekse muze, zingt Melpomene al meer dan 30 jaar koorwerk uit de renaissance en de vroeg-barok. Geliefd werk is dat van 'onze Vlaamse Polyfonisten' (o.a. Josquin des Prez (1440-1521), Nicolas Gombert (1500-1556), Jacobus Clemens non papa (1510-1556)). Hier brengen ze een passieprogramma met o.a. muziek van Orlandus Lassus (1532-1594) en enkele minder bekende, maar daarom niet minder mooie werken.

Het koor heeft een ruime bezetting (28 zangers), waardoor ook 8 tot 12-stemmig koorwerk op het repertoire staat.

Dirigent en bezieler is Jan Melaerts. Hij studeerde oude muziek en koor aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium en deed zelf ruime koorervaring op bij Erik Van Nevel in 'Currende' en de 'Capella Sancti Michaelis'. Hij werkte ook mee aan de door het Davidsfonds uitgegeven prestigieuze CD-reeks 'De Vlaamse Polyfonisten'.

www.melpomene-antwerpen.be

Het onderweghuis

Sinds een goed jaar is in de pastorie van Hulshout het *onderweghuis* van start. Het is een open huis – het zijn mensen – waar iedereen zomaar welkom is, bijzonder als het leven kwetsbaar geworden is. Je kunt er gewoon binnenlopen, eenmalig of regelmatig, hoe of wie je ook bent, voor een deugdelijke babbel, bij een kop koffie (zonder mag ook), ...

Je ontmoet er mensen die geboeid zijn door j'ouw verhaal, je vreugdes en je zorgen. We zijn er betrokken op elkaar en geven tijd. Menselijke kwetsbaarheid sámen dragen, maakt ons sterker.

Inspiratiebron voor deze manier van leven is voor ons het Evangelie. Dat kan voor iedereen leven-gevend te zijn, maar hoeft niet beaamd te worden om welkom te zijn in huis.

Over dit kwalitatief Aanwezig-zijn geven wij ook vorming om mensen in dit verhaal mee te nemen.

www.verbondenleven.be/ons-huis